



## NIEUWSBRIEF

# Stichting Simon de Heer

HAARLEM, 2024

Geachte donateur,

In deze folder kunt u lezen hoe 2023 voor de Stichting Simon de Heer was. We hebben ook weer mooie bijdragen en beeldmateriaal ontvangen, waarvoor dank! We wensen u veel plezier ermee!

Heel hartelijk dank voor de donaties die we het afgelopen jaar weer mochten ontvangen! Dankzij uw giften kunnen we de nalatenschap van Simon de Heer goed blijven beheren. Voorheen ontving u van ons een acceptgirokaart om te doneren. Die kunnen we niet meer laten maken. Onderaan de brief vindt u zoals altijd het rekeningnummer van de Stichting. Voor degenen die online bankieren, hebben we een QR code erbij gezet, die u met uw telefoon kunt scannen, waarna u zelf een bedrag kunt invullen dat u zou willen doneren. We hopen dat u dit een handige oplossing vindt. Bij voorbaat dank!

### Het bezielde portret van schaakgenie Max Euwe

Simon de Heer maakte in 1936 een prachtig portret van Max Euwe, die kort daarvoor wereldkampioen schaken was geworden. Een reproductie daarvan was op zondag 27 augustus te zien in de bibliotheek van Haarlem. Die dag werd er een levend schaakspel gespeeld tussen 7-voudig Nederlands kampioen Loek van Wely en komiek en schrijver Tex de Wit. In 1970 speelden Max Euwe en Godfried Bomans op dezelfde plek een levensgroot schaakspel. Het toernooi werd dit jaar herhaald, een initiatief van 'Bomans herleeft in Bloemendaal' van de Stichting TijdSparen, met enthousiaste medewerking van de schaakclubs Het Witte Paard en de Kennemer Combinatie, Bibliotheek Zuid-Kennemerland, Welzijn Bloemendaal en de gemeenten Haarlem en Bloemendaal. Wat het levend schaakspel dit jaar extra bijzonder maakte, was dat de burgemeesters van beide gemeenten, Jos Wienen en Elbert Roest, hun teams aanvoerden als koning. Wat een bijzondere manier de geschiedenis letterlijk tot leven te brengen! De wedstrijd eindigde in remise. Het portret was destijds een cadeau van Simon de Heer aan Euwe. Nu, jaren later, zijn de kleindochter van Euwe, Caroline Brouwer en de achterkleindochter van Simon de Heer, Esther Jansen met elkaar in contact gekomen en heeft de Stichting deze mooie reproductie gekregen, waarvoor hartelijk dank! Het portret stond geëxposeerd in de schildersezal van Simon de Heer waarin het ook gemaakt is.



Burgemeester van Haarlem Jos Wienen (links) en burgemeester van Bloemendaal Elbert Roest



Impressie van het levende schaakspel



Esther (voorzitter van onze Stichting) vertelt over het portret

### Kunstaankarten Simon de Heer in Thijsses's Hof

Tijdens de kunstroute 'Schilderachtig Bloemendaal' in 2022 waren in Thijsses's Hof reproducties te zien van vier kunstwerken van Simon de Heer: Bij binnenkomst het portret dat Simon in 1931 maakte van Jac. P. Thijsses en drie afbeeldingen van heembloemen, geplaatst waar ze groeien: de wilde roos, ooievaarsbek en wilde appelbloesem.

Van deze werken hebben we mooie ansichtkaarten laten maken, die te koop zijn in Thijsses's Hof. De opbrengst komt ten goede aan de heemtuin en aan onze Stichting. Het originele portret is van het Kennemer Lyceum. Hartelijk dank aan het Kennemer Lyceum en aan rector Bernice van Staalduine voor de professionele foto voor de Stichting!







*Dieuwke en haar vader Kees, die een zoon was van Simons oudste broer Jan.*

Op de foto rechts ziet u de sigarenzaak van Jan de Heer aan de Kaasmarkt in Purmerend. Jan is de man met bril links op de foto. Op de wand achter hem hangen etsen van zijn 'kleine broertje' Simon de Heer met aanprijzing erbij. Rechts op de foto zit Jans zoon Kees, van wie Simon de Heer dus een oom was. Kees hielp mee en was handig en netjes met het inlijsten van de etsen. Door deze nauwe betrokkenheid raakten op hun beurt de kinderen van Kees, Dieuwke en Jan later betrokken bij de Stichting. Jan de Heer junior was van 2003 tot 2015 voorzitter.

*Links Jan de Heer, de broer van Simon, en Kees de Heer, de zoon van Jan, de vader van Dieuwke en Jan junior.*

### Dieuwke de Heer

Ons bereikte het droeve bericht dat Dieuwke de Heer op 14 november op zesenzeventigjarige leeftijd is overleden. Wij wensen haar familie veel sterkte. Dieuwke was de kleindochter van Jan de Heer, de oudste broer van Simon de Heer. Dieuwke was lange tijd hulpvaardig bij de Stichting Simon de Heer in de periode dat haar broer Jan de Heer voorzitter was. De familie van Jan de Heer was altijd nauw betrokken bij hun familielid de kunstschilder Simon de Heer. Simons vader Cornelis overleed toen Simon nog maar zes jaar was en zijn oudste broer Jan heeft sindsdien extra verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkeld voor zijn jongere broertje. Zowel in emotioneel als in zakelijk opzicht. Ook had Jan bewondering voor Simons talent en diens doorzettingsvermogen om tekenleraar en kunstschilder te worden.



### Schenking ontvangen

Afgelopen jaar mocht de Stichting Simon de Heer een bijzondere schenking ontvangen van vier door Simon de Heer gemaakte schilderijen. De gever is Lisa van de Bunt, die als kind met zijn ouders, broer en zusje in de straat bij Simon en Derkje aan de Duiwijkweg woonde. De schilderijen zijn drie kinderportretten die Simon maakte van Lisa, zijn broer Akke en zusje Mary. Het vierde schilderij is van het grafje van Mary op de begraafplaats aan de Bergweg in Bloemendaal. Tijdens het vergissingsbombardement van 16 april 1945 werd de Duiwijkweg getroffen door bommen, die bedoeld waren voor Duitse legerwagens. Daarbij kwam Lisa's zusje Mary om het leven. Dit was hetzelfde bombardement waarbij ook Corry, de oudste dochter van Simon en Derkje omgekomen is.

### Boek 'Lief en leed in Bloemendaal'

Lisa heeft een zeer uitgebreide studie gemaakt van de Tweede Wereldoorlog in Bloemendaal en schreef samen met Carin van Riessen en Michiel Niesen het boek 'Lief en Leed in Bloemendaal', dat gepubliceerd werd in 2021. Het boek gaat over Bloemendaal tijdens de Tweede Wereldoorlog en ook het vergissingsbombardement wordt er in behandeld. Het is een heel interessant boek waar ook veel bijzondere foto's in staan.

We zijn Lisa van de Bunt zeer dankbaar voor de schenking!



*Mary van de Bunt*



*Lisa van de Bunt*



*Akke van de Bunt*



**Anekdote van onze donateur Liz van Baak  
Herinneringen aan onze overbuurman Meneer de Heer en zijn familie**



*Simon*



*Liz*



*Dickje en Wolfgang*

*Impressies van het tuinfeest waar Liz was bij de familie de Heer op 2 augustus 1969*

Tijdens mijn jeugd woonde ik met mijn ouders, zusjes en broertje in de Duinwijckweg op nummer 7 tegenover Simon de Heer en zijn vrouw (Derkje), die op nummer 12 woonden. Wij noemden hen mevrouw en meneer de Heer. Bij mooi weer zagen wij hen 's avonds vaak voor hun huis zitten, genietend van het zonnetje. Simon de Heer zagen we ook soms met zijn schildersezel en schildersspullen lopen. Hun dochter Hanne woonde met haar gezin naast hen op nummer 12 A. Hanne was ook kunstenaar. Mijn zusje Elca en ik kregen borduurles van haar en we mochten bij haar een wandkleedje maken voor de verjaardag van onze moeder. Hannes dochter Coralie paste soms op ons. Kijkend in mijn foto-album denk ik ook weer met plezier aan een tuinfeest bij de familie de Heer. Het was op 2 augustus 1969. Simons kleindochter Dickje was mode-ontwerpster geworden. Een beroep dat natuurlijk tot mijn verbeelding sprak. Zij was getrouwd met een Zwitserse architect en in Genève gaan wonen. Het stel was aangekomen in een rode open sportwagen en op een heerlijke zonnige dag werd de huwelijksreceptie gehouden. Voor een romantisch ingesteld meisje van negen wat ik toen was, was dat allemaal heel spannend en bijzonder! Simon & Derkje en het gezin van Hanne hadden samen een prachtige, diepe tuin met rozen, rododendrons, vlinderstruiken en een groot grasveld met appelbomen. Naast de tuin was een weilandje waar kalfjes graasden. Ik vond het er een paradijs! Dickje droeg een schitterende eigen creatie van zijde en haar man een stropdas gemaakt van dezelfde stof. Simon de Heer was er ook en zag er blij uit. Hij overleed uiteindelijk op 19 maart 1970. Dit was dus één van zijn laatste feestjes, wat deze herinnering nog extra bijzonder maakt!

Nu maak ik zelf beelden in brons en ben blij dat ik als kind al de creativiteit bij de familie de Heer meegemaakt heb!



*Derkje en Corry in de tuin*



*Het Kalverweijtje*



*De tuin van Simon & Derkje*



### Gravin van Heerdt tot Eversberg - Quarles van Ufford

In 1930 schilderde Simon een prachtig portret van gravin Anne Philippine (Phil) Madeleine van Heerdt tot Eversberg - Quarles van Ufford (Ketandan 1862 - Den Haag 1939). Zij was een Nederlandse feministe en voorvechtster van het vrouwenkiesrecht. In Bloemendaal was zij presidente van de Bond voor Vrouwenkiesrecht en zij was ook presidente van de Commissie voor Moeders en Opvoedsters, die was aangesloten bij de in 1915 opgerichte Union Mondiale de la Femme pour la Concorde Internationale.

Phil van Heerdt was ook overtuigd pacifiste. Tot het einde van haar leven zette zij zich in voor haar ideaal dat volgende generaties vredelievender zouden worden. Zij was er ook van overtuigd dat dat de weg is naar wereldvrede!

Gravin van Heerdt tot Eversberg was geboren als Jonkvrouw op Java, groeide op in Zwitserland en studeerde aan de Academie voor beeldende kunsten in Den Haag. Zij trouwde met Graaf Willem Hendrik Victor van Heerdt tot Eversberg, een planter die geboren was in Paramaribo, Suriname. Zij beheerden de koffie-plantage 'Mon Tresor'. Met de plantage leden ze echter verlies en daarom zochten Phil en haar man meer geluk op Java en later in Den Haag, maar in 1907 overleed de graaf. Phil besloot naar Bloemendaal te verhuizen en kocht een huis aan de Rustenburgherweg. We weten niet op welk nummer, maar zouden het wel leuk vinden om te weten.

Heeft iemand van u misschien iets van haar gelezen of weet u meer over haar? We zijn benieuwd!



### Kunstkaart met stilleven



Het schilderij op de bijgevoegde kunstkaart is het stilleven met Roemer annagroen wijnglas en beeldje.

Simon heeft hierop een mooie compositie van antieke voorwerpen van zijn vrouw Derkje afgebeeld.

U kunt uw gift overmaken op bankrekening: NL79 INGB0001517424 ten name van Stichting Simon de Heer.  
Als u betaalt via de QR code kunt u desgewenst gelijk een ontvangstbevestiging ontvangen.

**Heel hartelijk bedankt voor uw steun!**

